

Kalender:

Maandag 4	Dinsdag 5	Woensdag 6	Donderdag 7	Vrijdag 8
Start Thema				Open podium
Maandag 11	Dinsdag 12	Woensdag 13	Donderdag 14	Vrijdag 15
Basketbaltoernooi...	Studiedag 4 Kinderen vrij	Berichten 12	Staking! School gesloten Finale!

Bijlagen: Bericht Jolene Koopen / Enquête Gemeente Landsmeer

Nieuws van de directie:

De eerste dag na de voorjaarsvakantie startten we met een studiedag en hadden de kinderen dus nog een dag vrij. Maandagmorgen hadden we met ons team een eigen programma op school. Na de lunch gingen we naar het Marcanti College, een middelbare school die ook valt onder de koepel van Esprit Scholen. Daar werd voor alle medewerkers van Espritscholen een conferentie gehouden. Met als centraal thema The Global Goals werden – in het kader van Inspiratie, Innovatie en Internationalisering – deze middag workshops aangeboden.



Maandag 4 maart begint het jaarlijks thema voor de hele school. Dit jaar draait ons thema helemaal om **water**. Duurzaamheid zal vanzelfsprekend tijdens dit thema ook een grote rol spelen. Op **woensdag 27 maart tussen 15.30 en 17.30 uur** wordt het thema feestelijk afgesloten. Iedereen is dan welkom op school, ouders, verzorgers, broertjes, zusjes, opa's, oma's en andere betrokkenen. De kinderen gaan die middag de dingen die ze geleerd hebben en de werkjes die ze gemaakt hebben tentoonstellen.

Een van onze ouders, Jolene Koopen, gaat zich eind maart inzetten als vrijwilliger op Lesbos. Leest u vooral de **bijlage** over wat zij daar gaat doen.

Achtste groepers

De afgelopen weken hebben de achtste groepers vele verschillende middelbare scholen bezocht. In verband met het lotingsstelsel dat er in Amsterdam is, moet er een lange lijst met scholen ingevuld worden waarop de kinderen geplaatst zouden willen worden. De meeste kinderen hebben tijdens de voorjaarsvakantie met hun ouders nagedacht over hun lijst. Voor sommigen een moeilijke keuze, anderen weten direct wat ze willen. Alle kinderen moeten,

voor de daadwerkelijke aanmelding, met hun ingevulde lijst bij mij langs komen om een officiële schoolstempel te halen op het aanmeldformulier. Voor mij is het een leuk moment om even een gesprekje te hebben met de kinderen over hun keuze. Nog een paar maanden en dan moeten we ze “loslaten”.

Personeel

We hadden natuurlijk gehoopt dat we na de vakantie konden starten met geen enkele zieke leerkracht. Helaas is dat niet gelukt. Fijn was wel dat we alle groepen bemand hebben gekregen en de kinderen dus niet hoefden op te delen.

Kindergemeenteraad

Misschien heeft u het al gelezen in het Kompas: op woensdag 27 februari is de officiële kindergemeenteraad weer geïnstalleerd in Landsmeer. De kindergemeenteraad bestaat uit twaalf leden, vertegenwoordigers van de zes basisscholen uit Landsmeer. Van onze school zijn Felyn en Casey uit GBB gekozen om plaats te nemen in de raad. Het was een leuke en leerzame middag en de meiden deden het hartstikke goed! In de weken voorafgaand aan de officiële installatie van Felyn en Casey als kindergemeenteraadsleden zijn er door alle zevende groepers op school cultuurplannen uitgewerkt die de kinderen graag gerealiseerd zouden zien in ons dorp. Met een korte pitch mochten alle groepjes hun plan in de drie bovenbouwgroepen presenteren. Daarna vond er een geheime stemming plaats, zoals dat gaat in een democratisch model, en is het uiteindelijke plan - dat door Felyn en Casey tijdens de gemeenteraadsvergaderingen gepresenteerd gaat worden - uitgekozen. Ook dit jaar is er door de gemeente een bedrag van € 5000,- gereserveerd om één van de ontwikkelde plannen die door de kindergemeenteraad gekozen wordt, daadwerkelijk te gaan uitvoeren. Iedereen die het leuk vindt om Felyn en Casey aan te moedigen tijdens de vergaderingen van de kindergemeenteraad is van harte welkom! De volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdag 17 april om 14.30 uur.

Staking 15 maart

Zoals ik u in de vorige Berichten al liet weten staat er voor alle onderwijssectoren een landelijke staking gepland op vrijdag 15 maart. De Montessorischool Landsmeer zal op die dag gesloten zijn.

Engels

In de afgelopen jaren zijn wij druk bezig geweest met het ontwikkelen van een Engels programma op onze school. Op **maandag 15 april van 19.30 tot 20.30 uur** geeft Lisa van der Kroft, onze leerkracht Engels een presentatie.

De informatieavond behandelt de volgende onderwerpen:

- Het belang van internationalisering
- De rol van de ETA (English Teaching Assistant)

- Engels in combinatie met zaakvakken
- Werken met portfolio's

Let op deze informatieavond staat niet vermeld in de schoolkalender.

Wij hopen jullie allen te begroeten op 15 april!

Nieuws uit de Middenbouw:

Bezoek Scheepvaartmuseum

We zijn deze week met de kinderen naar het Scheepvaartmuseum geweest. Eerst naar het verhaal van de walvis en daarna op het VOC schip "de Amsterdam". Het was een bijzonder uitje waar alle kinderen en begeleiders van genoten. Het is mooi om te zien hoeveel de kinderen al weten.

jax en tim:

we vonden het heel leuk
de walvisen waaren heel leuk.
we vonden het heel zieleg
dat ze werden ge dood!
het schip was heel leuk.
en de hangmaten lagen
lekker. het kombuis bij de v de matrosen waren heel vies
en van de kapietein was heel luiksen. en de binenkand was hee.
en de walvis tanden waren heel groot de schepen waren 400
jaar oud en de storm was heel groot
de blauwe vinvis is de grootste vis ter wireld

scheepvaart museum

we kregen een rondleiding we kregen een les over de walvisjacht er was een schilderij en toen ging dat schilderij vertellen over de walvisjacht we konden in een walvis en je zach zijn hardt. je zach zijn baleine waarmee hij plankton uit het water zeeft, het water gaat gewoon weer uit zijn bek. daarna kon je een baby walvis zien

daarna gingen we naar het schip de kapitein hat veel luxer dan de matrozen in de hut van de kapitein waren de pistolen want als de matrozen tegen de kapitein in opstand kwamen kon de kapitein zich verdedigen. er waaren ongeveer 200 man aan boort van het schip en er over lefte er ongeveer 50 man, want er waren veel ziektes aan boordt, en als ze niet zeker wisten of iemand dood was gingen ze een naald door zijn neus prikken en als ze gingen tranen dan leeft hij nog maar als er niets gebeurde dan was hij dood. **einde**

ike en izai

het scheepvaartmuseum is een bijzonder museum
 want het dak is helemaal van glas
 en er is ook een verhaal van de walvis helaas is het schip van 400 jaar oud
 is vast komen te zit in een storm!
 en nu zit er een namaak schip in het scheepvaart
 maar hij lijkt net echt!
 en trouwens de walvissen zijn bedreigde diersoorten
 en de mensen hebben vroeger heel veel walvissen
 gedood! dus laat de walvissen leven!

Ties en Lucie



1 het scheepvaartmuseum
 dit is een nagemaakte schip
 van de v.o.c? de v.o.c is een afkorting en het echte
 woord is (vereenigde) +(oostindische)+(compagnie)
 ja moeilijk
 woord hè maar oke |

2 binnen het museum
 nu zijn we binnen alles ziet er mooier uit
 binnen er zijn veel meer lichtjes alles is
 prachtig er is een stuk over walvissen en



mensen die dachten dat walvissen monster`s waren? raar he en ze jaagde op walvissen tot 1964! maar soms jagens ze nog op? blauwe vinvissen hier is er een |

3 jagen op walvissen & potvissen

mooie he zoon beest prachtig! vroeger konden ze niet zwemmen! dus het was heel gevaarlijk en ze doden meestal de groenlandse walvis ze hadden veel man en een man met de naam de harpoenier



ze gooiden toen de harpoenen op de walvissen en aan de harpoenen zat een touwtje en ze gooide het op de walvis en ze trokken en ze hoopte dat de walvis niet naar me nedden zwom maar waarom jagen ze op de groenlandse walvis omdat die zo veel spek heeft dat hij kan drijven |

! het einde! Tyler, Kees en Wouter

scheepvaartmuseum



we gingen met de bus naar het scheepvaartmuseum. toen met de metro daarna was het nog een stukje lopen .

we hingen onze jassen op.

en onsen tassen gingen in een kist.

we zagen een man en een vrouw.

de man en de vrouw namen ons mee naar een kamer.

en daar stonden drie kisten een voelkist een

kijk kist en een hoor kist. en toen werden we in twee groepen verdeeld .

een groep ging naar de boot en de anderen groep in het museum.

we beginnen in de boot.
het was een hele grote boot.
en er waren hangmatten.
en je kon kanonnen afuuren.
en de helft van de boot was van de armen en de andere helft was van de rijken.

het museum.



we hebben door een walvis gelopen en het hart
was heel groot.
en hier zie je twee walvissen:

vroeger zag ten de mensen dat de walvis een
monster was.

wat wij het leukst vonden.

door de walvis lopen.
en in de boot.

en soms was er een vrouw aan boord.
dat was dan de vrouw.

einde

van elin en evi en sophie

Bericht van de bovenbouw:

Voorleeswedstrijd

Laatst deed onze school een voorleeswedstrijd.

Dit jaar had ik (Iris Verbeek) gewonnen.

Deze zaterdag deed ik mee aan de lokale ronde voor Purmerend en omstreken.

Ik had als supporters meegenomen: Mijn moeder, Caroline (mijn juf) en Lucia de Heer (zij kwam te laat omdat zij een voetbalwedstrijd had).

Er deden 12 kinderen mee, 2 jongens en 10 meisjes.
Ik was als 2e aan de beurt om voor te lezen.
Ik las een stukje voor uit Ronja de Roversdochter.
De stoel waar ik in moest zitten kraakte echt enorm.
Eerst was ik heel erg zenuwachtig, maar uiteindelijk vond ik het superleuk.

De voorleeswedstrijd werd verdeeld in 2 delen.

Eerst mochten er 6 kinderen voorlezen.
Daarna was er een pauze want de jury moest toen overleggen.
In de pauze waren er hele lekkere koekjes dus heb ik er 13 gegeten, en toen waren ze op...☹️.
Na de pauze mochten de laatste kinderen voorlezen.
Toen de laatste was geweest, hadden we nog een pauze (met koekjes...).
Toen de pauze voorbij was maakte de jury bekend wie er had gewonnen.
En dat was.....niet ik, maar iemand anders.
Hij had een hele mooie stem, maar ik zelf vond iemand anders beter. We kregen allemaal een oorkonde en toen maakten we nog een groepsfoto.
door Iris Verbeek en Lucia de Heer

Bericht van de Tuingroep: 15 maart tuinklusdag op de Montessori!

Beste ouders,

Vrijdag 15 maart is de landelijke stakingsdag voor docenten in het basis- en middelbaar onderwijs. De Montessorischool doet hier aan mee, waardoor de kinderen op 15 maart **geen** les hebben. Het tuinteam wil deze dag nuttig gebruiken wanneer veel ouders noodgedwongen thuis zijn met de kinderen en organiseert een klusdag voor ouders én kinderen.

Groene vingers zijn absoluut niet noodzakelijk. Een goed humeur en enthousiasme des te meer!

Er zijn diverse klussen te realiseren, zoals moestuinbakken maken, zagen en timmeren, het verplanten van pootgoed, maar ook onkruid wieden, vegen en dergelijke. Binnenkort volgen meer details voor alle werkzaamheden.

Wil je samen met ons een paar uurtjes de schooltuin opfleuren en klaar maken voor lente op vrijdag 15 maart? Meld je dan aan via melek@gazendam.com . We zullen aan het werk gaan van 9.30 tot 13.00 uur.

Mocht je grote buitenpotten (minimaal 100 cm hoog) hebben die je niet meer gebruikt, dan zouden we deze graag willen voor de schooltuin. Ook zijn we nog op zoek naar bloembollen en winterharde planten (bv stekjes van groenblijvende struiken) voor in de tuin. Deze kunnen

donderdag 14 maart ingeleverd worden op school of meegenomen worden naar de gezamenlijke klusdag.

Alvast hartelijk bedankt en tot snel!

Groene groetjes namens de tuincommissie,

Me(y)lek (moeder van Kardelen & Orman)

Ingezonden bericht Gemeente Landsmeer, Enquête:

Geachte heer/mevrouw,

Wij hebben uw medewerking nodig.

In Landsmeer wordt veel georganiseerd en er is dan ook een breed aanbod van activiteiten voor jong en oud. Een aantal organisaties in Landsmeer heeft samen met de gemeente Landsmeer een enquête opgesteld om te onderzoeken of het huidige aanbod van activiteiten in Landsmeer, voor jong en oud, nog aansluit bij de behoeften van de inwoners. Dit formulier treft u als **bijlage** aan.

Wij bedanken u alvast hartelijk voor uw medewerking!

Met hartelijke groet,

Aletta Kets

Coördinator Dienstencentrum Landsmeer

Pam Kaaij

coördinator Wonen Plus Landsmeer

Kopij voor berichten 12 voor 13 maart sturen naar de administratie:

berichten.montessorischool@kpnmail.nl