

# BERICHTEN 1

14 september 2018

## Kalender:

Maandag 17	Dinsdag 18	Woensdag 19	Donderdag 20	Vrijdag 21
	Klassenavond BB 20.00-21.00 uur		Klassenavond MB 20.00-21.00 uur	
Maandag 24	Dinsdag 25	Woensdag 26	Donderdag 27	Vrijdag 28
Schoolreis MB		Rots & Water sportochtend		Berichten 2 Inloopspreekuur 8.00-9.30uur

*Bijlage: Jaarkalender + flyer Jeugdsportpas*

## Nieuws van de directie:

Na een heerlijke vakantie is het altijd weer een feest om het schooljaar te starten! Blij, uitgeruste kinderen kwamen vorige week maandag de trap op. Een paar weken vakantie, een warm zonnetje, na zo'n vakantie lijken alle kinderen centimeters gegroeid!

Voor sommige kinderen was de start van het schooljaar extra spannend omdat zij nieuw op school kwamen of van bouw wisselden. Naast nieuwe kinderen zijn er dit schooljaar ook nieuwe collega's. We heten Annelies, Daan, Lisa en Britta van harte welkom! Annelies staat 2 dagen in de week in onderbouwgroep AOB. Daan werkt vier dagen per week als onderwijs-assistente en ondersteunt in alle bouwen. Lisa is de nieuwe leerkracht voor de Engelse lessen. Zij werkt twee dagen per week en wordt ondersteund door Britta, een Amerikaanse studente die een jaar lang stage bij ons op school komt lopen. In deze Berichten stellen zij zich aan u voor.

## Het team wenst iedereen een goed en gezellig schooljaar toe!

### Personeel

Zoals u hierboven heeft kunnen lezen zijn er nieuwe collega's bijgekomen. Helaas gaan we ook afscheid nemen van onze collega Kitty, die een nieuwe baan gevonden heeft. Ruim zes jaar geleden kwam Kitty als net afgestudeerde Montessorileerkracht bij ons op school in de onderbouw werken. Met veel plezier en hart voor de kinderen en de school heeft zij zich ingezet. Het is echter tijd om een nieuw avontuur aan te gaan! We zijn natuurlijk ontzettend blij voor Kitty, maar zullen haar ook gaan missen!

Vrijdag 19 oktober is haar laatste werkdag. Zij zal die dag een afscheidsfeestje houden met de kinderen in de klas. Na schooltijd is er voor de ouders gelegenheid om haar gedag te zeggen. Op dit moment zijn we bezig met een sollicitatieprocedure. Zodra we weten wie de nieuwe duo-collega naast Marloes wordt, laten wij dit weten.

Het herstel van Rosaly duurt langer dan we gehoopt hadden. Zij kan haar werkzaamheden op dit moment nog niet oppakken. De afgelopen tijd heeft u kunnen lezen dat het ontzettend moeilijk is om leerkrachten te krijgen. Dit geldt helaas ook voor onze school.

We zijn dus ook heel blij dat Ingeborg heeft gezegd dat zij voorlopig voor Rosaly wil invallen. Ingeborg, oud-leerkracht van de Montessorischool Landsmeer, heeft al heel vaak bij ons ingevallen. Zij kent bijna alle kinderen en is bekend met onze werkwijze.

We hebben leuk nieuws! Onze gymleerkracht Ramona is in verwachting van haar derde kindje! Als alles naar wens verloopt, zal zij rond de kerstvakantie met zwangerschapsverlof gaan.

### **Schooltijden**

Inmiddels zitten de eerste twee weken erop en langzaam maar zeker begint iedereen weer te wennen aan het “schoolse leven”. Aangezien het belangrijk is dat alle kinderen elke dag op tijd op school komen om de ochtend en de middag rustig en soepel te laten verlopen, staat hieronder nog een keer opgeschreven hoe de schooltijden er precies uitzien.

De school gaat om 8.15 uur open. U kunt dan met uw kind de klas in om samen naar een werkje te kijken of om te helpen bij het opstarten. Om 8.25 uur gaan de ouders/verzorgers de klas uit, mogen er geen nieuwe ouders meer de klas in en gaat de klassendeur dicht. De kinderen mogen natuurlijk nog wel de klas binnenkomen. De lessen starten om 8.30 uur. Er heerst dan rust in de groepen. Kinderen die te laat komen (na 8.30 uur) missen een sociaal moment. Daarnaast verstoort het te laat komen de werksfeer in de groep.

Wilt u erop letten dat het tijdens de werkperiode ook in de algemene ruimtes rustig is opdat ook de kinderen die daar werken zich goed kunnen concentreren.

’s Middags mogen de kinderen die thuis lunchen vanaf 12.55 uur op school komen. Om 13.00 uur starten de lessen en moeten alle kinderen in de klas zijn.

Bij herhaaldelijk te laat komen, zullen we een melding moeten doen bij de leerplichtambtenaar.

### **Trakteren**

Vanzelfsprekend besteden wij aandacht aan de verjaardag van uw kind. In de onderbouw mogen de ouders bij de viering aanwezig zijn. Broertjes/zusjes die ook op school zitten mogen niet bij de viering aanwezig zijn. Zij vieren de verjaardag tenslotte al thuis en missen anders onderwijstijd in hun eigen klas. In de midden- en bovenbouw vieren we de verjaardagen later op de ochtend. Hier zijn geen ouders en broertjes/zusjes bij aanwezig. Er wordt gezongen voor de jarige en deze mag met twee zelfgekozen kinderen de klassen rond om zich te laten feliciteren door de andere teamleden. Wilt u bij de traktatie rekening houden met het volgende:

- Vraag de leerkracht hoeveel kinderen er in de klas zitten (altijd een aantal extra traktaties voor het geval er opdelers zijn);
- Vraag de leerkracht of er in de groep kinderen zijn met een speciaal dieet in verband met allergieën of geloofsovertuiging;

- Wij juichen gezonde en creatieve traktaties toe! Tips kunt u vinden op: [www.gezondtrakteren.nl](http://www.gezondtrakteren.nl) en [www.gezonde-traktatie.nl](http://www.gezonde-traktatie.nl);
- Snoep mag niet worden getrakteerd.

### Fietsenstalling

Het is altijd passen en meten om, zeker met mooi weer, alle fietsen in de fietsenstalling op het schoolplein te krijgen. Daarom zijn er vorig schooljaar voor het schoolplein zogenaamde fietsnietjes geplaatst. **Deze fietsenrekken zijn speciaal voor de achtste groepers. Komt u alleen om uw kind te halen of brengen, dan verzoeken wij u om uw fiets op een andere plek neer te zetten opdat er voldoende ruimte blijft voor de kinderen.** Naast het feit de fietsenstalling aan de krappe kant is voor het aantal fietsen, heeft het “parkeerprobleem” ook te maken met het feit dat sommige fietsen erg breed zijn door de kratten die voorop gemonteerd zijn en dat niet alle kinderen hun fiets ook echt op de juiste plaats in de rekken plaatsen. **De afspraak is dat grote fietsen achteraan staan en de kleine fietsen vooraan.** Het fietsenhok is speciaal voor personeel. Het schooljaar is net begonnen dus laten we er met elkaar opletten dat de kinderen hun fiets op de juiste wijze in de fietsenrekken plaatsen.

### Schoolgids

Vorig schooljaar is besloten om, in verband met duurzaamheid, elk gezin bij de start op de Montessorischool Landsmeer eenmalig een papieren schoolgids voor thuis te geven. Daarna kunt u de schoolgids inzien op onze website (<http://montessori-landsmeer.espritscholen.nl/home/>). Mocht u om de één of andere reden toch behoefte hebben aan een papieren schoolgids, dan kunt u die ophalen bij Fenna (de administratie). Op dit moment wordt de laatste hand aan de Schoolgids 2018-2019 gelegd. Volgende week zal de gids op onze website geplaatst worden en gedrukt worden voor de nieuwe ouders.

### Noodkreet uit de bibliotheek:

#### Dringend versterking van de schoolbibliotheek gevraagd!!

Onze school beschikt over een prachtige bibliotheek met een grote collectie aan (kinder)boeken waar de kinderen dagelijks een boek kunnen lenen of terugbrengen. Deze bibliotheek wordt draaiende gehouden door ouders/vrijwilligers en hiervoor zijn wij dringend op zoek naar ouders/vrijwilligers die 1x per maand 2 uur tijd vrij kunnen maken voor deze leuke en dankbare klus. We werken met een roulerend rooster welke je naar eigen inzicht kunt invullen. We zijn met name op zoek naar mensen die op maandag, dinsdag en donderdag tijd vrij kunnen maken. De openingstijden van de bieb zijn van 13:00 tot ca. 15:00 uur.

Als er geen aanmeldingen komen, zijn wij genoodzaakt om op de dagen dat er geen vrijwilligers zijn de bieb dicht te houden en onze kinderen kunnen dan helaas op die dagen geen boeken lenen. Wij hopen op veel reacties en met name doen wij een dringend beroep op

ouders/verzorgers van de onderbouw en middenbouw, omdat er veel ouders van 8<sup>e</sup> groepers al jaren vrijwilliger zijn in de bieb en hun kind(eren) volgend schooljaar van school gaan.

Reacties kunnen gemaïld worden naar: [info@desoetetaert.nl](mailto:info@desoetetaert.nl)

Vanessa en Patricia

### Even voorstellen:

Hi everyone,

My name is Lisa van der Kroft, the new English teacher at the MSL.

I was born in Johannesburg, South Africa and emigrated to Holland at the age of ten where I attended an international primary and secondary school. After graduating from secondary school I decided to find my future in teaching. Since then I have been teaching English and have lived and taught in many different countries from Mexico to Spain and England.

A few years ago, I decided to return to Holland and currently live in Amsterdam. On Mondays and Tuesdays, I can be found teaching English at the MSL. The rest of the week I spend my time designing English curricula.

So far, my experience at the MSL has been very positive. The children are focussed and very enthusiastic. I'm sure that this will be a great year!

See you around! Lisa.

Hello, my name is Britta and I work with Lisa to teach student(s) English. My hometown is in Madison, Wisconsin (north of Chicago). In America I am a certified teacher, and taught my own class last year. I look forward to learning the Montessori Method from MSL's fantastic teachers. The first week of school I asked the BB class to "be bold" with me this year. I know how scary it can be to speak a new language (I get nervous trying to speak Dutch), but I remind myself to "be bold" and try my best even when I am scared. I look forward to your student(s) being bold with me by trying their best to speak English, even just a simple "hello" in the morning is a bold way to start your day.

When I am not teaching, I am making art, socializing with friends, and relaxing with tea and a good book. I am trying to learn Dutch, and hope to join a Dutch language class once I am settled. I love to travel, and am looking forward to exploring the Netherlands and other European countries. I am thrilled to be at the Montessori Landsmeer, and I look forward to getting to know you and your student(s)!

Best, Britta

PS: I am in need of a place to live! I know it is VERY difficult in Amsterdam to find housing, so I am asking my school community for help. If you could please ask friends and family if they know of any rooms/studios/apartments for rent I would appreciate it. I currently am living with a wonderful Dutch couple at their Air BnB in Landsmeer, but would eventually like to have my own place to call home. Thank you for all your help!

Mijn naam is Annelies Babbe, ik woon in Purmerend, ben getrouwd en heb drie kinderen. Als ik tijd heb vind ik het leuk om te lezen en creatief bezig te zijn.  
Tot de zomervakantie heb ik altijd met veel plezier op de Montessorischool in Hoorn gewerkt. Na 18 jaar was tijd geworden voor een nieuwe uitdaging. Die heb ik bij jullie op school gevonden en ik heb veel zin om aan de slag te gaan in klas aob.

Hallo allemaal!

Sommige van jullie zullen mij nog kennen van mijn periode als stagiair op de Montessorischool, voor andere ben ik nieuw en dus stel ik mijzelf nog een keertje voor.

Ik ben Daan Elhorst, 19 jaar, wonend in Landsmeer en sinds een aantal maanden afgestudeerd onderwijsassistent.

Tijdens de opleiding heb ik op meerdere scholen stage gelopen, waaronder een periode in Engeland, erg leuk was dat!

Ooit ben ik zelf begonnen als leerling op de Montessorischool Landsmeer, jaren later een periode stage en nu kan ik met grote blijdschap zeggen dat ik als onderwijsassistent ga werken op de MSL!

Vier dagen in de week ga ik ondersteuning bieden aan zowel onderbouw, middenbouw en bovenbouw en hier heb ik onwijs veel zin in!

We gaan elkaar gauw zien,

Groeten,

Daan Elhorst

Beste ouders, leerlingen en leerkrachten,

Graag stel ik me voor als schoolmaatschappelijk werker.

Ik ben Rosa van Hal, 34 jaar en werk bij Spirit Jeugd & Opvoedhulp.

Ook dit schooljaar kunt u weer bij mij terecht wanneer er zorgen of vragen zijn over uw kind of leerling. Bijvoorbeeld over het gedrag of de sociaal-emotionele ontwikkeling. Of over hoe het thuis gaat.

We kijken dan samen wat er nodig is om het weer beter te laten gaan.

Merkt u dat uw kind of leerling niet lekker in zijn vel zit, vaak boos of angstig is of moeite heeft om op een goede manier om te gaan met leeftijdsgenoten?

Of heeft u vragen over bijvoorbeeld de opvoeding, seksuele ontwikkeling, een scheidings situatie of is er veel strijd thuis? Schroom dan niet om contact met me op te nemen. Soms kan een eenmalig gesprek al voldoende zijn om weer de goede weg op te gaan!

Ook voor een kind kan het helpend zijn om met mij in gesprek te gaan. Dit gaat altijd in overleg met u als ouders.

Ik ben te bereiken op het nummer 06-52017541 of via email [r.v.hal@spirit.nl](mailto:r.v.hal@spirit.nl). Dat kan rechtstreeks of via de intern begeleider. U kunt mij ook opzoeken op school, bijvoorbeeld tijdens een inloopspreekuur. Graag tot ziens!

### Inloop Montessori

Vrijdag 28-9: 8.15-9.30uur  
 Vrijdag 2-11: 14.30-16.00uur  
 Maandag 17-12: 14.30-16.00uur

### Bericht van Marga:

Lieve kinderen en ouders,

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en het was fijn om iedereen weer gezond terug te zien. Toch nog even een terugblik naar het einde van vorig schooljaar. Op maandag in de laatste schoolweek heb ik mijn afscheidsfeestje gevierd in de klas en de onderbouw. Het was een heel gezellig feestje en een warm afscheid waar ik enorm van heb genoten!

Graag wil ik iedereen bedanken voor mijn mooie persoonlijke Jip en Janneke boek, de prachtige bloemen, cadeautjes, persoonlijke woorden, de vele complimenten en de kaarten met lieve teksten. Het was heel fijn om te ervaren dat iedereen het erg jammer vindt dat ik stop, maar het mij tegelijkertijd ook ontzettend gunt om met pensioen te gaan! Ik kijk met plezier en voldoening terug op alle mooie jaren in de klas. Het is heel fijn om straks meer vrije tijd te hebben en daar verheug ik me echt op. Maar.... ik zal "mijn school" met alle lieve kinderen, ouders en collega's natuurlijk wel gaan missen! De Montessorischool Landsmeer was voor mij, als achttienjarige juf in spé, de allereerste stageschool (En terugkijkend met stip de fijnste!). Later zijn ook mijn eigen kinderen naar deze school gegaan en heb ik er 25 jaar met veel plezier gewerkt als juf in de onderbouw. Gelukkig ben ik niet meteen weg en kan ik langzaam afbouwen.... Daar ben ik heel blij mee. De komende tijd zal ik dus nog regelmatig op school zijn om werk af te ronden en over te dragen. Vervolgens ga ik eerst maar eens genieten van mijn pensioen en over enige tijd hoop ik dan zeker weer een bijdrage te kunnen leveren aan school, als inval/hulpjuf misschien, of als voorleesoma, want over een jaartje komt ook alweer mijn eerste kleinkind op de Montessorischool Landsmeer!



Ik kijk met plezier en voldoening terug op alle mooie jaren in de klas. Het is heel fijn om straks meer vrije tijd te hebben en daar verheug ik me echt op. Maar.... ik zal "mijn school" met alle lieve kinderen, ouders en collega's natuurlijk wel gaan missen! De Montessorischool Landsmeer was voor mij, als achttienjarige juf in spé, de allereerste stageschool (En terugkijkend met stip de fijnste!). Later zijn ook mijn eigen kinderen naar deze school gegaan en heb ik er 25 jaar met veel plezier gewerkt als juf in de onderbouw. Gelukkig ben ik niet meteen weg en kan ik langzaam afbouwen.... Daar ben ik heel blij mee. De komende tijd zal ik dus nog regelmatig op school zijn om werk af te ronden en over te dragen. Vervolgens ga ik eerst maar eens genieten van mijn pensioen en over enige tijd hoop ik dan zeker weer een bijdrage te kunnen leveren aan school, als inval/hulpjuf misschien, of als voorleesoma, want over een jaartje komt ook alweer mijn eerste kleinkind op de Montessorischool Landsmeer!

Hartelijke groet en tot ziens!

Marga

## Onderbouw:

### Start van het schooljaar

De eerste twee weken van het nieuwe schooljaar zijn omgevlogen. Onze oudste kleuters van vorig jaar zijn gestart in de middenbouw en zijn nu echte derde groepers! Van “oudste” in de onderbouw zijn ze nu weer “jongste” in de middenbouw. Enthousiast beginnen zij aan deze nieuwe fase.

Ze doen het goed en lijken al snel hun plek te vinden in hun nieuwe groep, zo hoorden wij van de middenbouwcollega’s. Natuurlijk kunnen ze af en toe nog even op visite komen in hun “oude” klas en ook komen sommige kinderen ons heel trots een middenbouwwerkje laten zien!

Inmiddels is er in elke onderbouwgroep een aantal nieuwe vierjarigen gestart en in de loop van het schooljaar volgen er nog meer. Deze nieuwe kleuters worden goed opgevangen door de kinderen die al langer op school zitten. Deze groep groeit nu in de rol van oudste kleuter en zij zijn trots dat ze al zo goed weten hoe het gaat in de klas en dat ze de nieuwe jongste kleuters kunnen helpen. En wat doen de nieuwe kleuters al goed mee! We wensen ze een goede start en een fijne tijd bij ons in de onderbouw.

### De kwal

In de onderbouw worden elk jaar lessen gegeven over “sleuteldieren”. Elk sleuteldier vertegenwoordigt een groep dieren uit het dierenrijk, bijv. voor de zoogdieren is dit het konijn, voor de vissen de karper enz. In de middenbouw krijgt deze lessencyclus een vervolg en wordt er dieper ingegaan op de lesstof. Komende week staat het sleuteldier de kwal centraal in de klassen. De kinderen gaan van alles leren, zien en horen over dit dier dat zich op zo’n bijzondere manier voortbeweegt. Ook kunnen ze allerlei verwerkingen doen en gaan ze een kwal knutselen.

Het is elke keer weer leuk om te zien hoe enthousiast de kinderen raken en hoeveel ze onthouden van de lessen.

## Middenbouw:

Wij zijn begonnen dit jaar met lessen over de prehistorie. De eerste les ging over jagers en verzamelaars. Iedere klas heeft een mooie aandachtstafel en de kinderen maken verwerkingen over dit onderwerp.



### De hunebedden.

De hunebedden zijn het meest in Drenthe. Er liggen mensen in die dood zijn. Een steen weegt hetzelfde als vijf olifanten. Zelfs met een tractor lukt het niet om een steen te verplaatsen. Vroeger sliepen de mensen op bedden van stro.

Einde Izai

## de prehistorie,

een hunebed is een graf van in de prehistorie je werd daar in begrafen Aimee

## de prehistorie door Lizzy



Marijn heeft een verhaal vertelt over de prehistorie in de prehistorie hadden ze nog geen internet en ze hebben ook geen zaklamp en ze hebben ook geen horloge. en ze hebben ook geen schroevendraaier

## de prehistorie

n

begraven hunebed is een plek waar vroeger mensen werden begraven ze gaven wat eten mee en een wapen want ze dachten dat dat ze gingen reizen.

Sam



**ivn** natuur  
educatie  
Twiske

# Twiske Speurders

Zondag 23 september 2018

**Speuren naar:  
Bodemdierpjes**

- Ga op zoek naar bodemdierpjes
- Onderzoek het leven van deze opruimers van de natuur
- Knutsel een (oor)wormenpot

Tijd: 13:00 -15:00 uur  
Plaats: Boerenhuiskamer bij zorgboerderij de Marsen  
Pikpotweg 1 het Twiske

Leeftijd: 6 - 11 jaar  
Kosten: IVN-leden: €1,50  
Niet leden: €2,50

Graag aanmelden via: [gendhoven@chello.nl](mailto:gendhoven@chello.nl)

@IvnTwiske

**IVN TWISKE**

Beleef de natuur

**Kopij voor berichten 2 voor 27 september sturen naar de administratie:**  
[berichten.montessorischool@kpnmail.nl](mailto:berichten.montessorischool@kpnmail.nl)