

Kalender:

Maandag 18	Dinsdag 19	Woensdag 20	Donderdag 21	Vrijdag 22
Deze week: Intekenlijst gesprek (1,2,4,5,7)	Panel groep 8 én Voorlichting ouders PO-VO 17.00-18.00 uur			
Maandag 25	Dinsdag 26	Woensdag 27	Donderdag 28	Vrijdag 29
Rapport mee (groep 3 en 6)				Berichten 7

Nieuws van de directie:

Afgelopen maandag vierden we Sint Maarten en dit weekend komen Sinterklaas en zijn Pieten alweer aan in Nederland. De opwinding gonst door de school! November en december zijn echte feestmaanden. Daarnaast wordt er echter ook nog gewoon hard gewerkt, door de kinderen, door de leerkrachten en ook door de ouderraad die voor en tijdens de feesten op de achtergrond een enorme bijdrage levert!

En terwijl alles gewoon doordendert, zoals dat gaat in het leven, staan wij ook steeds even stil bij Juna van wie we afscheid hebben moeten nemen. Haar te moeten verliezen heeft bij ons allemaal een diepe indruk achtergelaten. Met elkaar en ook alleen, ieder op zijn of haar eigen manier, proberen we dit verlies een plekje te geven. In deze Berichten staat een stukje van Maya en van Kyra die hier iets over vertellen.

Personeel

Ongeveer vijf jaar geleden kwam Gitana als conciërge bij ons op school werken. Op dat moment werkte zij op het Mundus college, één van de andere Espritscholen, maar omdat zij toen meer dan voldoende werknemers hadden, mocht Gitana bij ons komen. Daar waren wij vanzelfsprekend blij mee! Gitana doet bij ons allerlei hand- en spandiensten: boodschappen halen, zorgen dat er koffie en thee is, wassen draaien, kopiëren, pleisters plakken, kinderen helpen en nog veel meer. Ze is de spil in de school. Echter vanaf 1 januari zal Gitana weer bij het Mundus College gaan werken. Wij en ook de kinderen zullen haar hulp en natuurlijk ook haar gezelligheid enorm gaan missen! We zullen haar vertrek dan ook zeker niet ongemerkt voorbij laten gaan. Vrijdag 20 december is Gitana haar laatste werkdag op de Montessorischool Landsmeer, dat is echter een studiedag. Daarom zullen we op vrijdag 13 december met alle kinderen een “afscheidsfeestje” vieren waarbij Gitana in het zonnetje zal worden gezet. Vanaf 14.30 uur is er ook voor de ouders gelegenheid om haar op het boven binnenplein gedag te zeggen. **We wensen Gitana heel veel plezier op het Mundus College!**



Nieuws uit de Onderbouw:

Sint Maarten

De afgelopen periode hebben de kinderen mooie lampions gemaakt. Maandag 11 november zijn de onderbouw kinderen in een grote optocht langs Gitana geweest om hun Sint Maartenliedjes te laten horen. Alle kinderen kregen een doosje rozijnen. Dinsdag hadden de meeste kinderen ondanks de regen een lekker snoepje mee in hun trommel.

Sinterklaas

Het is bijna zover! Morgen komt Sinterklaas aan in Apeldoorn en brengt hij ook een bezoek aan Landsmeer. De Sinterklaastijd is een gezellige maar soms ook heftige periode, die kleuters heel intens beleven. Je ziet de Sint en de Pieten werkelijk overal: in tijdschriften, in de winkels en op televisie. Dit is in de eerste plaats vooral heel leuk, maar daarnaast is ook enige voorzichtigheid en soms beperking in al dit aanbod van belang.

Voor sommige kinderen is de spanning erg groot, terwijl anderen daar minder last van hebben. Het is dus vooral zaak om goed naar je eigen kind te kijken en daarop te anticiperen. Op school proberen we in deze periode zoveel mogelijk de rust in de klassen te bewaren.



Om die reden kijken wij op school geen Sinterklaas-journaal. Natuurlijk hebben we wel een Sinthoek, waar de kinderen vol overgave Sint en Piet kunnen spelen. Tevens hebben we een bouwhoek, waar het pietenhuis of de stal van Amerigo gebouwd kan worden. Ook liggen er in de klas veel verschillende Sinterklaaswerkjes, maken we Sinterklaasknutselwerkjes, zingen we Sinterklaasliedjes en lezen we Sinterklaasboeken voor, maar bovenal zorgen we voor een gezellige en ontspannen Sinterklaastijd!

Ouderhulp

In de komende drukke Sint en kerstperiode is altijd veel ouderhulp nodig, bijvoorbeeld bij het knutselen. Op het prikbord van het onderbouwplein hangt de intekenlijst.

Bouwhoek

In de onderbouw zijn wij bezig om de bouwhoek te veranderen en te verbeteren. Wij zijn op zoek naar de volgende dingen:



- 2 bouwhelmen
- 2 blauwe overalls maat 128-140
- kaplaarzen in de volgende maten: 30, 32, 34, 35
- 2 verkeershesjes
- bouwvakkerspoppetjes van playmobil

Kunt u ons hierbij helpen?

Middenbouw:



Koo-lesSEN

Wij zijn begonnen met de lessen over het ontstaan van de aarde. De kinderen mochten als verwerking een stripverhaal maken, of een verhaal schrijven.

de maan.

de maan is 25 keer kleiner dan de aarde. de maan heeft een straal van 1737,5 kilometer. je kan niet op de maan wonen daar is geen lucht dus dan kan je ook niet ademen. Ze zijn nu aan het onderzoeken of het wel kan, maar dan moet je

wel een speciaal pak aan.
Einde Evi.

Sint Maarten

Hij werd geboren in 316 na christus in hongarije.

zijn echte naam is Maarten van tours.

Waarom wordt sint Maarten gevierd ?

Maarten was een populaire heilige in de middeleeuwen.

Het verhaal gaat dat hij bij een stadspoort in frankrijk. Een bedelaar ontmoetten die hij ter plekke de helft van zijn mantel gaf. Meer dan de helft kon hij ook niet geven.

Slechts de helft van zijn mantel was namelijk van hem zelf, de andere helft was van rome.

Maarten stond vooral bekend om deze gulle daad.

Maar daarnaast zou hij ook nog diverse wonderen

hebben verricht, en mensen hebben genezen van hun ziekte. Hij werd

uiteindelijk 80 jaar. Maarten werd op 11 november begraven. Om hem te eren is van zijn sterfdag een feestdag gemaakt waarbij het gebruikelijk is om kinderen iets te geven. Vroeger gaven ze een mandarijn maar tegenwoordig vooral snoep

van Lotte & Elin

Bovenbouw:

Wandelende takken

Deze week zijn er in onze klas 5 nieuwe wandelende takken bijgekomen. Misschien hebt u dit al gehoord van uw kind, maar waarschijnlijk niet alles. Hier een kleine gids over onze wandelende takken: wandelende takken leven in Amerika en Oceanië. Ze kunnen camoufleren ofwel mimicri. Ze worden ongeveer een jaar oud. Ze eten het liefst klimop en ze kunnen zich echt heel goed verstoppen in de wildernis maar ook in het hok in onze klas.



Emile de Jong

Juna

Lieve Juna, we hebben in GBB je tafel nog staan. en in het speellokaal hebben we een tijdje daar jouw kamer van gemaakt. in dat speellokaal hebben we een foto van je gezet en we hebben ook heel veel spullen van jouw daar gezet en we hebben allemaal een tekening voor jouw gemaakt en opgehangen. in dat speellokaal mocht je komen als je niet kon concentreren en dan mocht je wat schrijven voor jouw. ik had mijn klankschaal daar neergezet en dan kon je even in stilte aan jouw denken. weet je nog de mediatie les? dat vond jij heel leuk hé, en dat was ook in jouw lokaal. jij wou ons leren dat je echt moet genieten van je leven en dat je wel eens risicóó mag nemen. en dat is je gelukt hoor. hoewel we je héél erg missen, blijf je gewoon nog voor altijd bij ons! jij bent de aller mooiste ster van de hemel juna. we kregen een schok toen we hoorde dat je in het ziekenhuis lag, maar toen we hoorde dat we je niet meer konden helpen werd het te veel! jij zij altijd tegen ons: hoe slecht het ook word het word altijd wel beter. jij was een heel fel lichtje in ons leven. je bent en blijft een heel erg bijzonder meisje Juna. jij bent bij ons, en wij zijn bij jou als je ons nodig hebt!

Maya

(Werkweek)Mika.gbb

Toen ik wakker werd, was ik wel een beetje zenuwachtig. Ik liep naar school. We gingen in de kring zitten. Caroline ging even praten. Daar na liepen we naar de bus. De koffers in de bus en ouders uit zwaaien en rijden maar. De reis duurde maar een anderhalf uur. We kwamen eindelijk aan! We verzamelde op een plek. Irene zei wat en toen liepen naar het huis. Alex zei de groepjes met wie je slaapt. Toen werd mijn groepje genoemd. ik sliep met jathan emile en abel. Op een kamer! Toen moesten we naar onze kamer. We moesten onze bedden opmaken. Toen moesten we naar de juffen. We mochten een uurtje buiten spelen in het bos. Daarna moesten we verzamelen. Groep 8 begon met de haka. Groep 7 begon met een maori ketting te maken. En groep 6 begon met een maori shirt te maken. Je had een uur de tijd. Als je klaar was ging je wat anders doen. Daarna gingen we middageten. Na het middageten mochten we nog even spelen. Toen gingen we avondeten we aten lekker vrietjes en een hamburger. Na het avondeten gingen ik jathan en abel en nog anderen vrienden weerwolven dat is een spel, dat deden we in het bos. Het was wel al donker. Daarna moesten we allemaal verzamelen. we moesten een spel doen. je kreeg een briefje. Er waren allemaal lampjes en die moest je volgen. En als je bij een lampje was, dan stond er een verhaal en dan moest je die beantwoorden. daarna gingen we liedjes zingen bij het kampvuur. Na het kampvuur moesten we naar de kamer en moesten we onze pyjama aantrekken en toen moesten we naar beneden. Toen gingen we in de kring. En caroline las voor na het voorlezen gingen we naar bed.

Werkweek dag 2.

Toen ik wakker werd ging ik mezelf aankleden ging ontbijten daarna maakte ik een lunch voor mezelf. voor de middag. toen gingen we spelen en toen gingen we de hakas laten zien. En toen mochten we lekker gaan spelen. toen het avond was gingen we ons aankleden voor de bonte avond. sommigen kinderen deden een toneel stukje en daarna gingen we discohen.

bollen in de tuin

In GBB hadden we zelf bollen geplant.
Want we hadden een bollen les van Wika.
Ze had verteld dat je bollen in oktober en in november moest planten, anders groeide ze niet.
En ze zei ook dat de sneeuw als een soort jas werkt voor de bollen.



Er waren heel veel soorten bollen waaruit je kon kiezen.

Je kon kiezen uit de crocus, blauwe druifjes, hyacint, Iris, en nog een paar andere.
 Als eerst moest je een klein gaatje graven waar je de bol in kon doen.
 En dan als je de bol er in hebt gedaan graaf je het gat weer dicht.

En dan had je nog een bordje met je naam erop en de soort bol die je had gepland en dat bordje moest je bij je bol neerzetten.

Je mocht ook een bol voor Juna planten.
 Dat had ik natuurlijk gedaan want ja ik ben haar beste vriendin.
 Voor Juna had ik een crocus bol gedaan en voor mezelf blauwe druifjes.

Kyra



Kopij voor berichten 7 voor 28 november sturen naar de administratie:
berichten@m.sl.espritscholen.nl