



Lieve ouders/verzorgers,

Mijn naam is Melek en samen met 12 andere vaders en moeders maak ik deel uit van de Tuingroep op de Montessorischool.

We hebben veel ideeën over het schoolplein en sommige plannen kunnen daadwerkelijk uitgevoerd worden. Dat doen we afhankelijk van de klus, soms zelfstandig, soms met een paar handjes en soms juist met heel veel. Er zijn grote en kleine klussen. Zo hebben we vorig jaar het bovenbouwplein vergroend door de voetbalkooi aan te pakken en een klimtoestel te plaatsen. Daarvoor ging het hele plein op de schop. Dat was een grote klus.

Meestal is het gelukkig wat kleiner ;-)





Ook snoeien we ons regelmatig suf om de wildgroei aan gewilde en ongewilde flora in te perken. Zo'n boom omhalen is hard werken, maar er zijn genoeg andere lichte klussen zoals wieden, vegen of water geven (al ben je het misschien vergeten in de huidige moesson periode, de zon schijnt ook vaak!). Welke tuinklus het ook is, het is altijd gezellig, sociaal en het voelt als ouder fijn om de pleinen voor onze kinderen veilig en speelbaar te houden.

Dat kunnen we natuurlijk niet alleen.

Elke laatste vrijdag van de maand hebben we een Tuindag (muv december en januari). Hiervoor hoef je je niet aan te melden, alleen maar te blijven hangen na het wegbrengen van je kind. Groene vingers ook niet noodzakelijk. Makkelijk toch?! Een uurtje is meestal wel genoeg. Nog een kleine thuis? Die kan natuurlijk mee. En misschien komt je eigen kleuter je in de pauze een handje meehelpen. Heel aanstekelijk dat getuinier.

Hopelijk tot binnenkort!

Groene groetjes,

Namens de Tuingroep,

Melek

(moeder van Kardelen uit GBB, Orman uit DMB en Ender uit AOB)